

MIJN PASSIE

Eduard Schaepman

Vastgoedondernemer Eduard Schaepman van flexplekkantoor-concept *Tribes*: 'Ik wilde een inspirerende thuisbasis creëren voor de moderne business nomad.'

1 WANNEER IS JE PASSIE BEGONNEN?

Toen ik vijf was, ben ik meerdere keren met mijn familie verhuisd. Elke keer opnieuw maakte ik nieuwe vriendjes. Die trend heb ik doorgezet in mijn volwassen leven, door steeds weer nieuwe mensen te ontmoeten. En door in het verleden te duiken, terug te gaan naar de basis. Niet alleen die van mijn eigen familie, maar ook van inheemse stammen. Wat kunnen we veel van die mensen leren!

2 HOE WIST JE DAT DIT ECHT BIJ JE PASTE?

Wanneer weet je dat iets bij je past? Als je het leuk vindt om te doen! Bij elk evenement en elke borrel ga ik op zoek naar de mensen die ik nog niet ken. Bovendien wilde ik dit heel graag delen met anderen. Mijn grootste droom was een inspirerende thuisbasis creëren voor de moderne business nomaden, waar zij met elkaar kunnen verbinden en elkaar versterken in de sferen van de oude nomadische stammen.

3 WAT WAS EEN GEWELDIG MOMENT?

Op de geboortes van mijn kinderen en huwelijk na, was dat op 21 mei 2015, toen de eerste Tribes-vestiging haar deuren opende in Eindhoven. Wát een feest, wat een emotioneel moment. Dat je mensen die elkaar niet kennen met elkaar hoort praten over de oude stammen en wat we van hen kunnen

leren. Zzp'er en grote corporates die elkaar om advies vragen, in een ruimte zitten te werken en zo van elkaar leren.

4 WELKE ROL SPEELT AMSTERDAM?

Een van de vestigingen in Amsterdam heeft de meest speciale stam van allemaal: de X-Tribe, met bekende leden die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan een verandering in de wereld. Onder anderen Prins Claus, Muhammad Ali, Steve Jobs en Amy Winehouse maakten daar deel van uit. Maar de stad heeft sowieso een plekje in mijn hart, want ik heb er een aantal geweldige jaren gewoond. Mede daardoor was die eerste vestiging in Amsterdam een mijlpaal. We zijn meteen in het eerste jaar van Tribes naar het buitenland gegaan met een vestiging in Brussel, maar Amsterdam moest nóg perfecter zijn. Zeker op de Zuidas zitten de meest kritische mensen! Inmiddels heeft Amsterdam ons in haar hart gesloten en hebben we aan vijf vestigingen nog niet genoeg.

5 WAAR DROOM JE NOG VAN?

Waar droom ik niet van? Ik word snel enthousiast van goede ideeën. Maar als ik echt naar mijn hart luister, zou ik de wijsheden die we van de oude nomadische stammen kunnen leren, willen delen met een groter publiek. In een soort documentairevorm, via tv of online bijvoorbeeld. /

